

2018-2019

kampbraggel

KSA Aarschot



Praktisch

Wanneer?

We vertrekken met een bus naar een verre planeet op **11 juli om 13.00u** aan het lokaal. Onze Jonghernieuwers vertrekken dapper met de fiets naar de ruimte en de hernieuwers komen later aan omdat ze eerst een andere buitenaardse expeditie gepland hebben.

Rubskes

Onze stoere Rubsen gaan drie dagen op kamp, van **18 tot 21 juli**, de bagage gaat al mee met de bus op 11 juli en de rubskes zelf vertrekken met de trein. Meer informatie is te vinden in de extra brief.

Leeuwkes

De dappere Leeuwkes hebben de keuze tussen vijf of tien dagen. De Leeuwkes die kiezen voor tien dagen, gaan mee met de bus. De leeuwkes die kiezen voor vijf dagen verwachten we **16 juli om 14.00u** op het kampterrein.

Let op: Oudere groepen hebben geen keuze tussen vijf of tien dagen, dit omwille van verzekering.

Kaartjes?

*Naam ontvanger (groep)
Kraaienberg 77
2910 Essen*

Op dit adres zijn kaartjes meer dan welkom. Vergeet zeker de naam en groep van je Alien er niet bij te vermelden!

Terugkomst?

Nadat we ons tien, vijf of drie dagen op onbekende planeten begeven hebben, kunnen jullie je geliefde kinderen komen ophalen om **14.00u op het kampterrein**. Traditioneel sluiten we af met een heerlijke barbecue. Deze barbecue is gratis voor de KSA'ers, en voor niet-KSA'ers onder de 10 jaar. Alle anderen betalen slechts 10 euro voor een heerlijke maaltijd. Ook hiervoor is inschrijven verplicht!

Nog vragen?

Voor verdere vragen of onduidelijkheden kan je terecht bij de hoofdleiding of bij de eigen groepsleiding:

Kaat Ségal (0499 08 79 56)
Sam Vanwijck (0479 76 51 95)

Voor Als je je zou afvragen hoe een dag er in de ruimte er zal uitzien, vind je hier een voorbeeld:

8.30u-9u00	We worden gewekt. We staan op, kleden ons aan en wassen ons.	16u-16u30	Tijd voor een vieruurtje!
9u00-09u30	We hebben een stevige dag voor de boeg, en daar bij hoort een stevig ontbijt! Boterhammen met choco of confituur en melk die gesmeerd zijn door onze Kookies, staan al klaar!	16u30-18u30	Spel: Eindelijk vertrokken! Maar de kometen vliegen ons om de kop en we storten neer! Waar komen we nu weer terecht?
09u30-12u30	Spel: Tijd om op pad te gaan! Maar vinden we onze raket nog wel terug? We banen ons een weg langs de vele obstakels en ruimtewezens die we tegenkomen.	18u30-19u00	Avondeten! We worden weer verwend door de Kookies!
12u30-13u30	Van zo'n zoektocht krijg je honger als een paard. Gelukkig kunnen we nu genieten van een heerlijk middagmaal!	19u00-21u00	Oef, wat een dag! Tijd voor wat ontspannende spelletjes in de spaceshuttle.
13u30-14u30	Platte rust. Het eerste halfuur liggen we in de tent en het tweede halfuur mogen we vrij spelen.	21u-21u30	Tijdens de pap worden we door de leiding getrakteerd op een prachtig toneeltje.
14u30-16u00	Spel: Oef we hebben onze raket gevonden, maar hij werkt niet meer en de wezens die we eerder tegenkwamen zien er niet zo blij uit... Kunnen we de raket op tijd herstellen om snel weg te vliegen?	21u30	Het wordt stilaan donker en we zijn wel wat moe. Daarom duiken we onze slaapzak in. Nog een verhaaltje voor het slapengaan en dan doen we onze oogjes toe. Tot morgen!

Rubskes



Allerliefste ruimterubsen



Wij willen graag met jullie een geweldige reis maken door ruimte en tijd! We kijken ernaar uit om samen met jullie in een raket te vliegen, met aliens te spelen en een tocht door de melkweg te maken.

We gaan drie dagen lang , met uitzicht op de aarde, een ontdekkingsreis maken rond de maan, mars en nog veel andere planeten! We hopen dat jullie allemaal de uitdaging aankunnen.

Neem maar warme kleren mee voor als onze reis ons ver van de zon brengt. Maar natuurlijk ook frisse kleren wanneer we de zon van dichterbij gaan zien. Zwembledij hebben jullie ook nodig want er zullen verschillende plassen en waters zijn.



Kom op 18 juli in je beste ruimte outfit naar het (ruimte)station van Aarschot. Wij willen ruimtevaarders, aliens, planeten, vallende sterren en nog veel meer zien zien. (zie extra brief).

Je valies moet 11 juli om 13 uur al meegegeven worden met de bus.

Groetjes van jullie ruimtecommandanten: Sam (0479 76 51 95), Demi (0483 45 15 80), Margot (0470 82 72 58), Stijn (0498 44 52 41) en Toon (0495 63 94 25)!

Leeuwkes

Liefste leeuwkes

Wij (de leiding) hebben vorige week een brief ontvangen, niet zomaar een brief, een buitenaardse brief en deze was tot de leeuwkes van KSA Aarschot gericht!

“Dag Leeuwkes op aarde, Ik ben koning Zirkos en ik heb jullie hulp nodig!



Ik woon op de planeet Essen, en het gaat hier helemaal niet zo goed, we hebben dringend hulp nodig op onze planeet voordat het te laat is en planeet Essen zal vergaan.”

Willen jullie samen met ons koning Zirkos helpen? Kom dan zeker mee op KSA kamp! Op 11 of 16 juli stappen we in onze reuzeraket en vliegen tegen lichtsnelheid naar planeet Essen om Zirkos uit de nood te helpen.

We gaan dus niet zomaar naar deze planeet, dit wordt een ongelooflijk spannende missie!

Aangekomen op deze planeet zullen we verschillende opdrachten moeten uitvoeren om deze planeet van alle aliens en vreemde wezens te redden.

Wij kijken alvast uit naar dit spannende avontuur!
Hopelijk tot op de planeet Essen!

Groetjes

Jullie leiding

Isis (0494 48 70 92), Charlotte (0493 20 95 72), Dries (0479 76 52 22), Jente (0474 52 24 49) en Lore (0488 33 72 33)

PS: Jullie kunnen deze raket alvast gepaste kleuren geven



Jongknappen

Hey astronautjes in spe (bliep bliep)

De leiding 🙄, observeert jullie stiekem al een heel jaar om te kijken of jullie klaar zijn voor de ruimtereis van jullie leven! (bliep bliep)

We vertrekken 11 juli met de 🚀 naar planeet “Kampessen” waar we zeer belangrijke ruimtemissies zullen voltooien en we zullen de planeet na een basistraining ook beter verkennen door een driedaagse tocht om in aanraking te komen met andere vormen van leven (bliep bliep).

We verwachten na tien dagen spijtig genoeg een 🌠 komeet die de planeet in vuur en vlam zet 🔥, maar als jullie de missies goed uitvoeren kan dit uitdraaien in een heus vreugdevuur!

(bliep bliep)

Poets jullie ruimtepak al maar op en oefen alvast jullie ruimtesprongen zodat we samen tot de sterren kunnen reizen en daar voorbij! ✨

Tot dan kleine astronautjes!

Jullie Aliens

(Bliep bliep)



Kaat Ségal: 0499 08 79 56

Joke Hermans: 0491 20 88 08

Noah Ooms: 0471 39 17 24

Jarne Van Rompuy: 0471 72 56 98



Knapen



Gegroet aardlingen.

Jullie zijn uitgekozen voor onze intergalactische ruimte academie. Wij gaan jullie beoordelen op jullie ruimte overleving skills. Er zullen verschillende missies zijn tijdens jullie verblijf om te testen of jullie wel waardig zijn. Zoals: Jullie zullen zelf een ruimteschip moeten bouwen (knapen toren). Vergeet zeker jullie lifelines (sjorkoord) zodat jullie niet gewond raken tijdens de bouw en renovatie van jullie ruimte tuig. Vergeet ook jullie lightsaber (zakmes) niet om de tegenstanders uit te schakelen en andere ruimtetuigen te vernietigen. We gaan ook op ruimte expeditie naar onbekende planeten en zonnestelsels. Jullie zullen jullie eigen ruimtestation moet kunnen opzetten om de overlevingskans te vergroten.

We kijken uit naar jullie landing op ons ruimte kamp.

Groetjes jullie intergalactische leiding M ,M



Maarten Vercammen: 0485 68 12 74

Maarten Jacobs: 0486 02 76 21

Jonghernieuwers

A Long time ago in a galaxy far, far away

It is a period of civil wars in the galaxy. A brave alliance of underground freedom fighters has challenged the tyranny and oppression of the awesome GALACTIC EMPIRE.

While desperately trying to hide from the empire, the brave rebel alliance will make camp on the dangerous desert-planet: ESSEN. They fear they will only have ten days until they are hunted down by the EMPIRE'S death star.

Having come to terms with this gruesome fate, the rebels alliance has decided to spend their last days doing what they do best: chilling, partying, feasting and spending their enormous amount of credits while having fun



Hallo JHN's,

Wij gaan dit jaar met de fiets naar het kampterrein. En ik hoor dan direct de vraag: 'Ma das wel kei ver he!!!'. Niet getreurd als ons spaceship op lichtsnelheid is gekomen zijn we er in een mum van tijd.

We spreken af de 11ste juli om 10 uur aan het lokaal om onze bagage af te zetten en dan te vertrekken zodat we goed op tijd aankomen op het kampterrein.

Tip: Zorg wel dat je spaceship goed in orde is voor we vertrekken zodat we niet te veel ongeplande stops moeten maken.

Wij kijken er alvast naar uit!
May the force be with you!

Thomas Truyens: 0474 51 99 92
Stijn Truyens: 0474 68 94 05



Hernieuwers

Beste astronautjes,

Trek jullie ruimtepakjes al maar aan en pak de koffers al maar in want het is bijna zo ver: het is bijna kamp tijd!

Dit jaar niet zomaar een kamp... neen, dit jaar stijgt ons ruimteschip op om te landen op een hele verre planeet... Een planeet met zon, bergen, zee en avontuur!

Het ruimte-eten zal zalig zijn, neen geen vieze oploszakjes maar echt luxe-eten. Zo komen we goed op krachten voor alle challenges die ons te wachten staan in de ruimte. Neem alvast wat extra zuurstofflessen mee want we stijgen hoog op tot de toppen van de bergen in saturnus. Voorzie je ruimtepak ook zeker van extra bescherming want springen van de rotsen op mars is niet zonder risico... Ook de zee van uranus en de grotten van Venus zullen op ons programma staan. Kortom heel wat om naar uit te kijken! Vergeet ook je dappere ruimteschoenen niet aan te trekken, want een feestende en dansende ontmoeting met andere aliëns kan natuurlijk niet ontbreken.

Na dit geweldige ruimteavontuur landen we halverwege juli weer down to earth. Maar niet getreurd, na een dag uitrusten en 6 wasmachines later kunnen we op kamp vertrekken! En om het gemis naar ons space-avontuur niet te groot te maken zal de leiding speciaal voor jullie alles inkleden in het ruimte thema. Daarbovenop mogen jullie dit jaar extra lang blijven tot 24 juli !! schrijf dit al maar in jullie agenda's! En na deze 3 weken ruimte-training zullen jullie dit avontuur afsluiten als volwaardige ruimteschipbestuurders & is het schip voor jullie!

Wij kijken er alvast HEEEEEL HEEEEEL HEEEEEEEEEEEL erg naar uit!!

Tot snel astronautjes!

Liefs, Anaïs (0492 85 74 04) en Joke (0494 58 69 02)



#selfie #ruimteavontuur #vakantie #KSA-kamp2k19

Wat neem ik mee?

- **UNIFORM**
- veldbed
- slaapzak
- kussen + knuffel
- pyjama
- zaklamp
- muggenstick
- regenjas
- voldoende kledij (voor warm en koud weer)
- kleren die vuil mogen worden
- ondergoed en kousen
- dikke trui
- schoenen, stapschoenen, laarzen,..
- zwemkledij
- toiletgerief: tandenborstel, tandpasta, shampoo, douchegel, borstel
- handdoeken en washandjes
- linnenzak (voor vuile was)
- Materiaal om kaartjes te schrijven (postzegels en kaartjes kunnen op kamp gekocht worden aan 50 cent elk)
- een pot choco of confituur (**Let op:** geen andere smeersels, we zijn met veel op kamp en onze Kookies zijn zo lief om vroeger op te staan om onze boterhammen 's morgens te smeren. Zij kunnen niet voor elk kindje een ander beleg smeren!)
- twee keukenhanddoeken (die u misschien niet meer terug ziet)
- verkleedkledij

SIS-kaart of kids ID?

Geen van beide! Dankzij enkele recente aanpassingen in het beleid rond ziekenfondsgegevens, volstaat het om het rijksregisternummer van je kind in te vullen op de medische fiche.

Voor twee- of drie-daagse:

- trekkersrugzak (voor Leeuwkes ook een dagrugzakje)
- matje
- gamel + bestek
- drinkbus

Wat nemen we niet mee:

- elektronica: GSM, iPod of MP3-toestanden, Nintendo en aanverwanten,...
- snoep
- huisdieren en andere vormen van leven die geen lid zijn van de KSA

Ruimtezoker

Wil je weten of je klaar bent om mee naar de ruimte te gaan?
Voltooi dan de eerste missie en los de ruimtezoker op!

L	K	F	C	T	C	Q	O	Q	J	U	P
T	A	L	N	Y	R	Q	F	T	E	I	I
A	E	M	M	K	E	I	U	E	I	T	H
U	S	E	C	P	R	Q	S	I	T	E	C
S	M	T	N	L	X	L	N	R	I	I	S
M	R	S	R	A	P	U	E	O	D	L	E
S	S	I	T	O	L	N	I	E	E	L	T
W	D	X	T	E	N	P	L	T	P	E	M
B	I	F	E	B	R	A	A	E	X	T	I
L	Z	P	Y	H	O	Q	U	M	E	A	U
O	U	D	V	P	O	U	A	T	J	S	R
Z	O	N	N	E	S	T	E	L	S	E	L



Planeet
Astronaut
Satelliet
Zonnestelsel
Ruimteschip

Meteoriet
Aliens
Expeditie
UFO
Ster

Doolhof

Help jij de astronaut om zijn raket terug te vinden voor de Aliens hem meenemen?





Knutselen



In dit sterrenstelsel zijn niet veel planeten terug te vinden. Kan jij ze aanvullen? Neem een klein balletje en doe er wat verf op, gooi het balletje op het blad om zo de planeten te maken. Kleur ook de raket in en teken zelf een astronaut en aliens!





Op 15 augustus 2019 (met de Sint-Rochusverlichting) hebben wij een jeneverkraam waar jullie allen van harte welkom zijn! We bieden buiten jenever ook andere dranken en heerlijke hamburgers aan. Het gezelligste kraam van Aarschot vind je op het Schaluin ter hoogte van het Sint-Jozefscollege.

Tot dan!